



60 jaar Paulus!

Editie 5
September 2017

In deze laatste editie:

- *Wat vond de Paulusschool van het jubileumfeest?*
- *Heel veel foto's! (tip: voor nog veeeeel meer foto's kijk op: www.paulusschool-rutten.nl/fotoalbum)*

Hallo allemaal,

Wij hebben vrijdag 8 september het jubileumfeest gehad.

Wij (Maud en Vera) hebben Indy Bols, Fleur Nijenhuis en Roos Nijenhuis hierover gesproken.

En we hebben een paar vragen aan hun gesteld en ze hebben daarop geantwoord.

'Wat vonden jullie het leukst?', was een van de vragen.

Het antwoord daarop was: ze vonden alle drie het springkussen het leukst.

Welk optreden vonden jullie het leukst?: Nou dat was een heel fijn antwoord: alles!

Hoe ging het oefenen?: het ging goed, maar ze vonden het niet heel leuk.

Welke groepen vonden jullie het leukst?: ze vonden groep 3 en groep 8 het leukst.

Wat zouden jullie nog eens willen doen?: ze willen nog een keer popcorn eten, nog een keer optreden en nog een keer een ijsje eten.



Nou wij denken dat het jubileumfeest is geslaagd!!!



Circus op school

Toen de school 60 jaar bestond was er een circus op school. Dat was heel leuk! Die dag gingen we oefenen voor het circus. Er waren suikerspinnen en er was popcorn. We kregen ook een broodje knakworst. De kinderen van de school vormden het circus. Ze deden verschillende acts.

De groepen

Groep 1-2 de wilde dieren

Groep 3-4 de clowntjes

Groep 5 de oosterse show

Groep 6 de jongleurs

Groep 7 het balanceren

Groep 8 de Pyramides



Door Minke ☺☺



Circus! Op school

Vrijdag 8 september was er een circus op de Paulusschool.

Alle kinderen gingen optreden omdat de school 60 jaar is geworden.

Alle banken waren bezet, want er waren heel veel mensen.

Groep zes ging jongleren en groep vijf deed de Oosterse show.

Samen met Maud waren wij wachters. Meike, Marrit en Emi waren de buikdansers en Merle en Renske waren de slangenbezweerders.

Het was verder heel leuk we gingen na het optreden pannenkoeken eten.

Jammie! Suzanne Nijenhuis



Colofon editie 5

Redactie:

Alle kinderen van de Paulusschool hebben deelgenomen aan het maken van deze finale-editie van de jubileumkrant!

Oplage: circa 100 exemplaren

Eindredactie:

Truus Vegterlo en Robin Huiting
fotografie: Alice Valk

Interview met kinderen uit alle combinatiegroepen

Wij vroegen aan een paar kinderen wat ze van de ochtendshow vonden.

Noor uit groep 2 vond het heel eng, maar ook vond zij het leuk om te zien.

Jeen en Lennard uit groep 3 gaven de hele ochtend een dikke 13! Ze vonden het zo cool en mooi.

Hidde uit groep 4 vond de acts best wel makkelijk. Hij zei dat hij het zelf ook wel kon, maar toch vond hij het ook wel knap wat de mensen deden.

Marrit uit groep 5 vond Suzan (verkleed als leeuwentemmer) heel mooi, ze vond het ook knap hoe ze de gevaarlijke leeuwen temde.

Gerben uit groep 8 wilde graag een keer op de stelten lopen, omdat het hem wel leuk leek.

Wij, Sam en Iris uit groep 8, vonden de ochtend heel leuk om te zien, maar het was jammer dat het zo regende in de ochtend. Helaas niets aan te doen! Het Pauluslied ging door de regen niet echt fantastisch. Wij hopen dat we het de volgende keer beter uit ons hoofd kennen

Sam en Iris





Dames en Heren...Hooggeëerd publiek!

Het circuslied wil maar niet uit ons hoofd. Wat hebben we een prachtig jubileumfeest gevierd afgelopen vrijdag 8 september! We kijken er met veel voldoening en dankbaarheid op terug.

De dag begon al leuk op het plein met Ferdinand op de een-wieler, Marloes aan het jongleren, Hanny in een berenpak, Henry als leeuw met Suzan als dompteur en Rutger de steltenloper. Niet gehinderd door de regen speelden ze hun act. Gelukkig hebben we een overdekt fietsenhok voor de toeschouwers.

Daarna ging de hele school naar de circustent op het grasveld naast de school. Directeur Sander van circus Salto heeft ons flink laten lachen met zijn buikspreek- act met vogel Charlie. De kinderen mochten vervolgens oefenen met alle circusmateriaal en werken aan de act die 's middags opgevoerd zou worden. Directeur Sander kwam in elke groep om aanwijzingen te geven. Ondertussen werden we getrakteerd op een suikerspin, popcorn, drinken, broodjes knakworst etc. Ieder kind is geportretteerd door fotograaf Ingrid. Alice heeft de hele dag foto's gemaakt en die zijn op de website te zien.

Om 14.00 uur ging iedereen huiswaarts om even te rusten. Op school en in de tent werd alles klaargemaakt voor de voorstelling en de pannenkoekenmaaltijd. Om 16.00 uur waren de schmink-ouders aan de beurt en kregen de kinderen hun zelf geverfde T-shirt aan. Eind van de middag stroomde de tent boordevol met alle gezinnen, burens en gasten.

Toen volgde de feestelijke voorstelling met alle acts en de onmisbare circusmuziek. Wat was het gezellig en wat heeft iedereen zijn best gedaan. Ontroerend moment om alle schoolkinderen zo vrolijk nog een keer het circuslied te horen zingen, al feestend in de piste. Wat zijn we rijk met zoveel hulp van ouders, met de leden van de Activiteitencommissie die de hele dag hebben doorgepakt, met de goede voorbereidingen van de feestcommissie, de inzet van de leerkrachten en de hulpouders, en vooral....met de keuze voor circus Salto met directeur Sander.

Een mooie start van een nieuw schooljaar.



Wij danken Jannette Weultjes hartelijk voor de ondersteuning bij het maken van de jubileumkranten.